



OVERDENKING

Lucas 2: 33 – 35 (NBG, 1951)

En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt - en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan -, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden.

“En Simeon zegende hen..”

Met de zegen van Simeon komt een vreemd-ernstige profetie mee. Het gaat - zegt Simeon - met dit Kind om val/ opstanding/ tegenspraak, zelfs om een doorboorde ziel (zwaard). Dat lijkt toch geen echt leuke kraamwens.

En toch geldt dit voor iedereen, die niet alleen aan de oppervlakte van Jezus' leven kijkt, maar ook daaronder en daarboven, en daarvoor en daarachter. Wat voor Jezus gold, geldt voor ons ook.

1) Wie zich meer van zichzelf bewust wordt, ontdekt dat er in zijn leven allerlei **symptomen** zijn. En die komen van onder de oppervlakte vandaan. Daar beweegt van alles en nog wat, en dat komt naar boven als **symptoom**, bijv. - ik noem maar wat: faalangst. 2) Maar dat niet alleen, er is ook allerlei boven ons - wat de Bijbel noemt “machten” en wij “tijdgeest” en dat openbaart zich als **symbool**. “In de lucht” hang bijv. momenteel een antichristelijke geest en dat uit zich bijv. doordat in kunst en wetenschap God wordt bespot en genegeerd, respectievelijk. 3) En achter ons ligt - als wij zover mogelijk teruggaan - Adam en in hem de hele menselijke houding van wantrouwen en angst, zonde en chaos. En dat komt in ons leven tot uitdrukking als **erfenis**. Dat, waarvan wij denken dat het in de golven van de geschiedenis is verzonken, speelt nog op, telkens en telkens in ons eigen leven. 4) En voor ons ligt - als we opnieuw de uiterste grens nemen - de wederkomst en het herstel van alle dingen, als **belofte**. En daar komt onze onwennigheid met alle onrecht, leed en gebrek vandaan. Wij beseffen - onbewust - dat het anders zal zijn en kan zijn. Ons rusteloze bezig-zijn nu wordt beïnvloed ook door de toekomst. Dat, waarvan wij denken dat het in de nevelen van de toekomst ligt, overbrugt de tijd en zet ons nu in beweging.

Augustinus heeft gezegd: Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U. En die onrust komt dus van beneden en van boven de mens, uit ons verleden en uit onze toekomst en zij openbaart zich als symptoom en symbool, erfenis en belofte.

Hoeveel te meer kun je verwachten dat die onrust om Jezus heen zal hangen, ja Hem zelf zal aangrijpen. Die onrust is er, omdat je kunt zeggen dat Jezus in Zijn gehele leven is ingedaald tot op de bodem van het menselijk bestaan. De angsten, die Hem in Gethsemané bloed deden zweten hebben Hem zijn hele leven aangevochten en Hij heeft ze telkens overwonnen. Hij is ook - tegelijk - opgestegen tot boven alle eeuwen en Hij heeft de levenslast van het gehele mensdom tot de Zijne gemaakt en gedragen. En Hij is daar - tegelijk - teruggegaan tot achter Adam. Het was niet bij wijze van spreken dat Jezus zei: “Eer Abraham was, IK BEN”. En tenslotte - opnieuw tegelijk - heeft Hij altijd het hemelse Rijk van God gezien. Jezus is gegaan naar en geweest in iedere bron van onze menselijke onrust, om die in de wortel te overwinnen.

En in Zichzelf en aan Zichzelf heeft Hij deze onrust geleden en bestreden en overwonnen. De genezingen en wonderen zijn de tekenen van deze overwonnen onrust. En ook wij kunnen verwachten, dat als wij werkelijk in Jezus geloven en met Hem leven, wij ook (iets van) deze onrust zullen tegenkomen. Maar ook, dat wij (iets van) deze strijd en deze overwinning zullen meemaken.

Het begint klein, al bij Zijn geboorte. En zo ook bij ons. Als het geloof in ons levend wordt, wordt ook de onrust wakker. En daarom is het niet voor niets dat Simeon zijn zegen geeft over **hen** (mv.). D.w.z. over de kring rondom Jezus. Dat waren toen nog alleen zijn moeder en Jozef. Maar dat is nu de hele geloofsfamilie. De zegen van God, die begonnen is met Kerstmis (het welbehagen) vergezelt ons, en is zowel met als tegen als in en over de onrust. Deze Jezus is gesteld tot een teken dat weersproken wordt en tot val en opstanding van velen. Dat gold toen en dat geldt nu. Tot een volgende keer.

Ds. L.C.P. Deventer

HERVORMDE GEMEENTE KAPELLE

ZONDAG 14 JANUARI 2018

10.00 uur Ds. . G.F. Dekker, Bennekom

ZONDAG 21 JANUARI 2018

10.00 uur Ds. L.C.P. Deventer

OUDERENKRING

Met het vertrek van ds. de Vries en de afgenomen kringdeelname en de - door de vele vacatures in de ring en het consulentschap - toegenomen werkdruk is het de vraag of de ouderenkring kan blijven bestaan. We kunnen de mogelijkheid bespreken op 11 januari.

GELOOFSBELIJDENISKRING

Er gaat weer een kring van start over de geloofsbelijdenis (het credo). Deze bereidt voor op het doen van belijdenis, maar is tegelijk ook en gespreks- en informatiekring over de geloofsbelijdenis. De eerste keer is woensdag 16 januari in de pastorie. We kunnen dan en daar bespreken wat geschikte data zijn. We komen - indien mogelijk - afwisselend bij de deelnemers bij elkaar.

AGENDA

11 jan.	14.30 u	Ouderenkring (Deventer)	Plein 5
16 jan.	18.15 u	Alphacursus	Plein 5
	19.30 u	Moderamen	Plein 5
17 jan.	20.00 u	Credokring	Pastorie
23 jan.	18.15 u	Alphacursus	Plein 5
	19.30 u.	Kerkenraad	Plein 5

KERKELIJK BUREAU

Overleden

26 dec.: Marinus Adrianus Schot 70 jaar
26 dec.: Marinus Cornelis Vos 90 jaar
“..maar voor Hem leven zij allen.” (Luc. 20:38)

COLLECTE ZONDAG 14 JANUARI 2107

Deze is bestemd voor **Stichting Lepra Zending Nederland**. Lepra Zending is een internationale christelijke organisatie tegen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. De stichting wil leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. De stichting streeft ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Lepra Zending gaat verder dan medische zorg. De stichting wil leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doet de stichting bijvoorbeeld door opleidingen te verzorgen en microkredieten te verstrekken. De hulp richt zich zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten.

Bij de uitgang is de deurcollecte bestemd voor het onderhoudsfonds.

COLLECTE ZONDAG 21 JANUARI 2017

Deze is bestemd voor **Oecumene**

Zie de gezamenlijke berichten

IBAN NUMMERS BANK HERV. GEM. KAPELLE

Kerkrentmeesters NL89 RABO 0331500221,

Diaconie NL55 RABO 0331503549.

PROTESTANTSE GEMEENTE KAPELLE - BIEZELINGE – EVERSDIJK

ADRESGEGEVENS PREDIKANT

Ds. Marjan de Vries

Haaimet 23

4423 AG Schore

06-12918215

dsmarjandevries@gmail.com

Autodienst: bel voor zaterdagavond 19.00 uur

Piet Arrebout 06-39786588

E-mail pastoraat: pastoraat@pknkapellebiezeling.nl

IBAN NUMMER BANK PG KAPELLE-BIEZELINGE-E

Rek. nr. is NL11RABO 0168 9850 12

t.n.v. PG. K-B-E

ZONDAG 14 JANUARI 2018

10:00 uur Ds. Marjan de Vries

Organist Peter Reijnoudt

Collecte 1^e PKN Oecumene, 2^e kerk

Oppas Nathalie de Waard & Mathijs Hoogesteger

Koster Javier Arias

ZONDAG 21 JANUARI 2018

10:00 uur Ds. den Hollander, Oostkapelle

Organist Arjo Gouw

Collecte 1^e ZWO, 2^e kerk

Deurcollecte ZWO Zeeland voor Pakistan

Oppas Dorien Huisman & Joëlle Balkenende

Koster Arja van Harten

BIJ DE DIENSTEN

Met het nieuwe kalenderjaar is voor mij het afscheid nemen begonnen. Zondag 14 januari is de laatste keer dat ik in een 'normale' dienst als jullie predikant mag voorgaan. Het rooster geeft ons deze zondag het verhaal over de bruiloft te Kana, Johannes 2:1-11. Of we deze ook als onze hoofdleidraad zullen gebruiken weet ik op moment van schrijven nog niet.

Aan deze dienst is ook een bijzonder tintje. Gerda Dousma neemt afscheid van haar rol in de kerkenraad, ze wordt scriba voor de classis. Het werk is dus nog niet voorbij. Het betekent voor haar een lastenverlichting als ze niet meer iedere maand bij de kerkenraad hoeft te zijn, vandaar dat wij deze zondag haar uit haar ambt van bijzonder ouderling zullen ontheffen. Bedankt voor je werk, Gerda! Ook nemen we deze zondag afscheid van Peter Reijnoudt als één van onze organisten. Hij gaat in Wemeldinge als vaste organist spelen. Ook naar Peter gaat onze dank uit.

Zondag 21 januari mogen we voor de tweede keer ds. Den Hollander verwelkomen. Ik wens u inspirerende diensten toe.

Ds. Marjan de Vries

MEELEVEN

In de vorige Triade schreef ik over Dhr. Adri de Jager, Stationsstraat 9. Nu is bekend geworden dat hij niet meer thuis kan wonen. Hij wacht in het Gasthuis in Middelburg op een kamer, hopelijk in Cederhof of anders in Ter Valcke. We bidden hem sterkte toe.

Ook dhr. Willy van Dalen, Spaarlingsstraat 39, heeft momenteel een lastige tijd. In het ziekenhuis hoorde hij dat zijn defibrillator waarschijnlijk vervangen moet worden. We wensen jou Gods nabijheid toe.

DANKBAAR

We willen u laten weten dat we gaan verhuizen.

Van Noordstraat 53, naar CD Vereekeplein 24 4421 CA Kapelle.

Wij zijn blij met de woning, geen trappen meer, dat wordt voor Rinus een probleem. Het doet ons goed dat we regelmatig een blijk van medeleven krijgen uit onze gemeente.

Hiervoor hartelijk dank.

Naar omstandigheden gaat het goed, we bidden en hopen dat we nog lange tijd mogen genieten samen in ons nieuwe huis.

De verhuizing is gepland op 20 januari a.s.. Bezoek is altijd welkom!

Hartelijke groeten van Rinus en Nellie Dekker-Platschorre

ONZE JARIGEN

16-1 Mevr. A.W. Elzinga-de Wolf, Stationsstraat 1

21-1 Mevr. J.B.N. Eversdijk-de Koeijer, Park Beukenhof 4

21-1 Dhr. W. Dieleman, Bruelisstraat 73B

22-1 mevr. A.D.W. Sinke-Rijkse, Bruelisstraat 67F

25-1 Dhr. M. Verhage, Van der Biltlaan 79

WIJ GEDENKEN JAN MATTHIJSSE

(12 maart 1926 – 15 december 2017)

Jan Matthijsse is geboren in Serooskerke (Walcheren). In zijn jeugd maakte hij een moeilijke periode door. Toen de oorlog uitbrak was Jan 14 jaar. In 1944 werd Walcheren onder water gezet en moesten ze evacueren. Zou het na de bevrijding beter worden? Hij had verking gekregen met Geertje Kosten, maar het duurde nog lang voor ze konden trouwen. In 1947 werd Jan als militair uitgezonden naar Nederlands Indië. Hij maakte de spanning mee in deze gevechtssituatie en de dood van andere militairen, maar ook de vriendschap onderling. Pas na 3 jaar mocht hij terug naar Nederland. Geertje was hem al die tijd trouw gebleven en ze trouwden in 1951. Dochter Corrie werd geboren toen ze nog in de Perponcherpolder bij Wolphaartsdijk woonden. Later zijn ze naar Eversdijk verhuisd, waar de andere kinderen geboren zijn: Dineke, Laura en Jan. Ze woonden naast het boerenbedrijf waar Jan werkzaam was. Een prachtige plek om te wonen en te werken en later kwamen de kleinkinderen daar ook maar al te graag. In 2001 is zijn vrouw overleden, kort daarvoor hadden ze nog hun 50-jarig huwelijk gevierd. Langzamerhand vond hij zijn weg, ook door het contact met de mensen om hem heen: Laura en de andere kinderen met hun partners, zijn vriendin Jo, en met zijn kameraden van vroeger, de veteranen. Vorig jaar zomer ging zijn gezondheid ernstig achteruit, maar er kwam nog herstel. In december kwam een einde aan zijn leven in ons midden. In de dankdienst voor zijn leven lasen we Psalm 23: De HERE is mijn herder. God is bij je met zijn zorgzame liefde. Jan Matthijsse heeft het ervaren, juist ook toen het moeilijk was. God blijft hem omringen met zijn liefde, voorgoed.

Ds. Rein Brand

IN MEMORIAM ANDRIES BRUINOOG

(29 mei 1923 – 17 december 2017)

Op 17 december overleed Andries Bruinooge, laatst gewoond hebbend in Cederhof kamer 206 met echtgenoot Dina Bruinooge – de Jager. Dries werd geboren op 29 mei 1923 in Biezelingse als oudste in een gezin met 2 broers en een zus, aan De Klinkert. In 1930 verhuisde het gezin naar Eversdijk. Vader was landbouwer en later werd het fruitteelt. Dries hielp in het bedrijf en was vrachtwagenchauffeur. Hij volgde een tuinbouw cursus. Trouwde in 1958 met Dina de Jager, die hij had leren kennen via de Jongerenvereniging. Dries en Dina kregen tot groot verdriet geen kinderen. Maar er waren en zijn goede banden met nichten en neven, en die blijven er voor Dina. Na hun trouwen woonden ze op de Dijkwelseweg, toen Dina achteruitging door een heupbreuk, verhuisden ze naar de CD Vereekestraat. Dries miste zijn tuin, maar ging fietsen. Verdere hobby's van Dries waren zijn postzegels en de tuin. Ook had hij iets met paarden, waar hij lang mee gewerkt heeft. Ze gingen

samen naar de PCOB. Reizen maakten ze veel met de fruittelers. In 2013 werd Dries aangereden. Hij brak daarbij zijn been. Hij was verward door een Delier. Op 11 april 2018 zouden Dries en Dina 60 jaar zijn getrouwd. Dries had het grootste gedeelte van zijn leven moeite zich te uiten. Over liefde tegenover zijn vrouw en over geloven sprak hij niet. Dat kwam door zijn jeugd, liefde werd niet getoond door zijn ouders. Een knuffel was er niet bij. Als je geen liefde hebt ontvangen in je jeugd, kun je het ook moeilijk geven. Maar de laatste jaren is daar toch verandering in gekomen. Het laatste jaar droeg hij gedichten voor aan Dina, waarin hij zijn liefde en zijn dankbaarheid voor haar uitsprak. Dina omschreef Dries als een rustig mannetje met weinig woorden.

Een neef herinnerde zich dat Ome Dries in het verleden best zwaar op de hand was als het over het geloof ging. Hij bezat geen vrijheid in het geloven. Ook dat is in de loop van de jaren veranderd. Hij ging er meer over praten. Kreeg vertrouwen in het geloof in zijn Heer en Heiland. In de dankdienst voor het leven van Andries op 20 december, lasen we uit Romeinen 8 vers 37-39. De gelovige mens is overwinnaar, overwinnaar zelfs van de dood, door Jezus Christus, die gekomen is doordat God ons zo oneindig liefheeft. Wat kan ons daarvan scheiden? Wie of wat kan ons scheiden van de liefde van God? Niets, helemaal niets! God geeft Zijn eniggeboren Zoon voor ons mensen. Daar geloven wij als Christenen in. Dat houdt ons staande, dat hielp Dries over de drempel van de dood en kon hij heengaan naar zijn Heer en Heiland. Andries Bruinooge is thuisgekomen.

Peter Morée

OVER KRINGEN

Nu de tijd van afscheid nemen is aangebroken moet ik u ook mededelen dat de rest van de kringen in de kringengids zullen vervallen, tenzij in Triade anders wordt vermeld. In februari stond er nog een filmhuis gepland en op 29 januari een avond 'waar gaat het over'. Helaas zullen deze ook niet doorgaan. Wel wil ik u bedanken voor de inspirerende avonden die we eerder dit seizoen en vorige jaren gehad hebben!

Ds. Marjan de Vries

AFSCHEIDSAVOND MARJAN DE VRIES

Vrijdagavond 2 februari nemen we, op feestelijke wijze, afscheid van ds. Marjan de Vries. Niet omdat we blij zijn dat ze weggaat, maar om haar te bedanken voor de afgelopen tijd dat ze in onze gemeente werkzaam was.

We nodigen u van harte uit deze avond vanaf 18.00u aanwezig te zijn in de Mozeskerk.

Hanneke, Karin, Nicolette

EXTRA (DEUR) COLLECTE MOZESKERK 21 JANUARI - "ZEELAND VOOR PAKISTAN"

Om dit nieuwe zwo-project financieel goed te starten heeft de Diaconie van de Mozeskerk besloten om op zondag 21 januari een extra-(deur)collecte te houden. Meer informatie vindt u onder de gezamenlijke berichten. Houdt u er rekening mee?

De collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

WIJZIGING ORGANISTEN MOZESKERK

Met ingang van 1 februari a.s. stopt Peter Reijnoudt als organist bij onze Kerk hij wordt de "vaste" organist in Wemeldinge. Peter speelt ongeveer 1 x per maand in de Mozeskerk sinds juni 2016. In de dienst van 14 januari wordt afscheid genomen van Peter.

Wilma Mieras uit Kruiningen gaat de diensten van Peter overnemen. Het team van organisten bestaat vanaf 1 februari uit de volgende mensen: Wilma Mieras, Arjo Gouw, Cees Sanderse en Anko Vleugel. We zijn dankbaar dat deze mensen weer elke keer onze eredienst willen begeleiden.

Voor 2018 zijn bijna alle diensten ingepland, er zijn nog 3 diensten waar op dit moment nog geen organist is ingepland.

Namens de Kerkrentmeesters, Louis Reijnierse

WIJ ZOEKEN.....

..en hopen te vinden.

In Cederhof is elke zondagavond een kerkdienst. Diverse kerken

zorgen voor een voorganger en kosters. De Mozeskerk moet dit jaar 12 diensten verzorgen. Deze oproep heeft alles te maken met de werkzaamheden van de kosters en het ophalen van de kerk-gangers. Wat er te doen valt? Stoelen klaarzetten, microfoon aanzetten, liturgie uitdelen. Ach, niet zoveel en het is dankbaar werk. Wie willen het kosterchap van ons overnemen? Neem contact met ons op en wij vertellen.

Wilma en Bram Maljaars, Dicky en Harry van Dijk

COLLECTEN EN GIFTEN DEC 2017 PG K-B-E

Collecten

Kerk	€ 1.317,94
29-11 Dankdag: Voedselbank	€ 178,05
03-12 PKN: Miss.werk	€ 211,19
10-12 PKN: Collecte Pastoraat	€ 242,75
17-12 St. Figurant	€ 304,40
24-12 St. Leergeld	€ 205,25
24-12 Kerstnachtdienst: St. Figurant	€ 346,39
25-12 Kinderen in de knel	€ 369,99

Giften

Bloemendienst:

Via Mw. D. v. Dijk	€ 10,00
Mw. W. Maljaars	€ 15,00

Vrije besteding:

Via Mw. N. Dekker	€ 20,00
Mw. N. Dekker	€ 25,00
Mw. R. Dalemans	€ 20,00

Kerk:

Via Mw. M. v. Waardenberg	€ 10,00
Mw. M. v. Waardenberg	€ 10,00

De kerkrentmeesters en diaconie zeggen u hartelijk dank.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

KERKDIENTEN CEDERHOF

14 januari 19.00 uur Dhr. J. van den Ende

21 januari 19.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate

COLLECTE OECUMENE 14 EN 21 JANUARI 2018

Verschillende kerken, één Lichaam

Zondag 14 januari in de Mozeskerk Biezelingse en 21 januari in de Hervormde Kerk Kapelle is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene. Centraal staan de ruim 1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt. Zoals in Zeist, waar de Assyrische Kerk van het Oosten onderdak vond in de Noorderlichtkerk.

De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en voor andere oecumenische initiatieven in Nederland. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Oecumene 2018.

Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?

ZWO, OLIEBOLLEN EN GHANA

De afgelopen 4 jaar heeft de ZWO-commissie Kapelle-Biezelingse zich ingezet voor twee projecten in Ghana.

De eerste was Onyamé. Onyamé heeft als belangrijk doel mensen in Ghana die leven in armoede te helpen op eigen krachten een beter bestaan op te bouwen. Onyamé is actief op het gebied van landbouw, gezondheidszorg, scholing, en microkredieten. Marleen van Asselt (Heinkenszand) coördineert de activiteiten in Ghana.

Het tweede project dat we steunden was het opleidingsinstituut van de Presbyteriaanse Kerk in Ghana voor haar kerkelijk werkers in Noord-Ghana, Jasper Maas is hier al vanaf 2011 werkzaam.

Er waren collectes voor de projecten, extra deurcollectes en diverse acties. Eén van die acties was de Ghana-maaltijd in oktober 2016, waar we Ghanees konden eten en Marleen van Asselt aanwezig was om een presentatie te geven.

En dan was er drie jaar op rij de oliebollenactie. Bij elkaar opgeteld hebben we zo'n 4000 oliebollen gebakken. Dit jaar was de opbrengst € 673, wat geheel ten goede komt aan de Ghana-projecten.

Alle bakkers, bezorgers, helpers weer heel hartelijk bedankt!

Deze actie is gelijk de afsluiting van de Ghana-projecten wat de ZWO-commissie betreft. Natuurlijk kunt u Onyamé blijven steunen en volgen (onyame.nl). Jasper Maas blijft ook werkzaam in Ghana. Hem kunt u volgen via Facebook, Dominee in Tamale.

Namens de ZWO-commissie Kapelle-Biezelinge,
Ineke Blok

NIEUW ZWO-PROJECT "ZEELAND VOOR PAKISTAN"

De ZWO-commissie Kapelle-Biezelinge zal zich de komende twee jaar inzetten om het project "Zeeland voor Pakistan" actief te ondersteunen. Zoals de naam al aangeeft wordt dit project door alle vier regio's (classis) in Zeeland gedragen: Walcheren en Schouwen-Duiveland zijn al een paar jaar actief voor Pakistan en Zeeuws-Vlaanderen en de classis Goes sluiten dit jaar aan.

Het project wordt vanuit Kerk-in-Actie (KiA) actief ondersteund en gefaciliteerd. KiA ondersteunt de christelijke minderheid in Pakistan (ca. 97% van de bevolking van 180-200 miljoen inwoners is moslim!) in een drietal deelprojecten, allemaal in de regio Punjab:

- REEDS (partnerorganisatie): het stimuleren, ontwikkelen en trainen van boeren om daarmee een inkomen te genereren in de landbouw
- OTS (partnerorganisatie): het ontwikkelen van lesmaterialen en geven van theologisch onderwijs voor christenen
- NOAD: het verstrekken van micro-kredieten en het geven van trainingen aan landloze boeren om extra inkomsten buiten de landbouw te genereren; ondersteuning aan gehandicapte kinderen en hun families

De ZWO-commissie zal de komende twee jaren door middel van acties en collectes deze projecten mee helpen realiseren, ondersteund door beide diaconieën.

Om het nieuwe project bekendheid te geven zal in/rond de dienst van 21 januari a.s. in de Mozeskerk speciale aandacht geschonken worden aan het project.

Tom Kolsters (KiA) zal aanwezig zijn om over het project te vertellen, in een dienst die een duidelijk ZWO karakter zal hebben.

De ZWO-commissie zal u de komende jaren op de hoogte houden over het project en de deelprojecten.

KERSTBOMENACTIE 2018

Beste vrijwilligers en gevers,

Hartelijk dank dat jullie allemaal een bijdrage hebben geleverd aan de kerstbomenactie 2018.

We hebben dit jaar het mooie bedrag van € 3.440,34 opgehaald met de kerstbomen, statiegeld flessen, donaties en de statiegeldbus bij de Emté. Er waren +/- 70 vrijwilligers. Speciaal willen we bedanken: Supermarkt Emté, Tuincentrum Albert de Keijzer, Fa. Gebr. Op 't Hof en Slagerij Jan-Kees Krijger die dit allemaal mede mogelijk gemaakt hebben.

Heel erg bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! We gaan het geld dit jaar weer goed besteden bij de gezinnen in Hongarije!

We hopen jullie volgende jaar weer te zien!

de 16+ groep van 18 hoog Kapelle

BIJBELPOËZIEKRING

Woensdag 24 januari komt de poëziekring weer bij elkaar. Zoals elk jaar worden in de maand januari de Nationale Gedichtendag en de poëzieweek gehouden. Een goede gelegenheid om via allerlei sites, evenementen en bijeenkomsten kennis te maken met gedichten van bekende en onbekende dichters. Het thema is dit jaar: theater. Aan dat thema zitten veel kanten. Er is theater in de betekenis van toneel en allerlei andere voorstellingen. Als toe-

schouwer bekijk je alles van een afstand en je wordt vermaakt en/of je leert iets van de voorstelling. Maar misschien spelen we zelf ook wel theater. Zijn we onszelf of spelen we een rol om indruk te maken op de mensen om ons heen? In deze week is het altijd traditie om voor de kringavond allemaal een gedicht mee te nemen of zelf een gedicht te maken. Ook voor deze avond geldt dus: samen bespreken, samen delen.

Datum: **woensdag 24 januari 2018 om 19.30 uur**

Plaats: mevrouw C. van Boven, Park Beukenhof 7

TERUGBLIK OP DE LICHTJESTOCHT: KERST 2017

Na alle drukte rondom de feestdagen, hebben we als kinderkerstfeestcommissie onlangs de lichtjesticht geëvalueerd. We kunnen concluderen dat het een zeer geslaagde avond was. Waar we begonnen met het openstellen van 10 groepen met maximaal 15 deelnemers, eindigden we uiteindelijk met 13 groepen met (ruim) 30 deelnemers per groep. In totaal liepen tussen de 400-450 deelnemers deze lichtjesticht mee! Dit waren mensen uit de beide organiserende kerken, maar ook daarbuiten. Mensen uit Kapelle, maar ook uit omliggende dorpen. Samen met de ca. 60 vrijwilligers (en dat is dan nog excl. kinderen van de kindercantorij en samenspelgroep!) is dus een flink deel van onze gemeente op één of andere manier betrokken geweest bij dit alternatieve kinderkerstfeest. Daar zijn we als organisatie erg blij om!

Wij vonden het allemaal best spannend. Want je kunt het allemaal wel zo goed mogelijk plannen, maar of het ook echt zo zou uitpakken, moesten we afwachten. Wat als het zou regenen, of als er zieken zouden zijn? Plan B lag dan ook al helemaal uitgewerkt klaar. Maar gelukkig zat alles mee en hadden we dat niet nodig! Alleen de toch best harde wind was een beetje lastig, omdat in het begin veel van de ca. 900 kaarsjes meteen weer uitwaaiden. Maar gelukkig liepen er helpers rond die ze steeds weer aanstaken. Ook bewoners langs de route hielpen daarin een handje mee. En nadat de eerste groep de route exact binnen de geplande tijd gelopen had, viel bij ons de spanning weg en kon iedereen genieten van alle blij gezichtjes, enthousiaste deelnemers en leuke en mooie posten.

Exact om 17.00 uur ging de eerste groep van start, aansluitend vertrok elke 10 minuten een nieuwe groep. De laatste om 19.00 uur. En wat was het leuk! Iedereen zat helemaal in zijn of haar rol en/of zette zich vol overgave in als begeleider van een groep. Stak kaarsjes aan of schonk chocolademelk. Dirigeerde of zong/speelde mee in de kindercantorij of samenspelgroep. We hebben na afloop dan ook veel (alleen maar) positieve reacties gekregen. Mensen bedankten ons voor de mooie avond en merkten op dat alles goed in elkaar zat en georganiseerd was. Fantastisch dat we dit met elkaar op deze manier neer konden zetten!

De opbrengst van de collecte (belastingen) was het mooie bedrag van € 316,70, bestemd voor Stichting Embrace.

Op <https://www.facebook.com/HervormdegemeenteKapelle/> zijn foto's van de tocht terug te zien, evenals op onze website <http://www.hervormdegemeentekapelle.nl/hervormdegemeentekapelle.nl/kinderkerstfeest/>.

Tenslotte willen we Emté Van Boven(kerstkransjes), Martijn Oele (inrichten en beheer website) en familie Visser(promotie Facebook) bedanken voor hun sponsoring.

Wij kijken als kinderkerstfeestcommissie trots terug op een geslaagde avond en willen iedereen die -op welke manier dan ook- hieraan een bijdrage heeft geleverd, heel hartelijk bedanken. Zonder jullie was dit allemaal nooit op deze manier gelukt!

Met vriendelijke groet,

Leanne Sijp-de Jong, Maartje Nijssen, Suzanne Overbeeke, Evelien Sinke, Christine Akkerman

**Inleveren copy voor
zaterdag 20 januari 17:00 uur**