

Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelingse-Eversdijk in de Mozeskerk op 11 februari (met viering van de Maaltijd van de Heer)

Voorganger: ds. Douwe de Roest

Muzikale medewerking: Arjo Gouw (orgel)

De dienst wordt ook online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik voor Kerkdienstgemist het liefst onderstaande link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelingse-Eversdijk/events>

Orde van dienst,

Orgelspel voorafgaand aan de dienst

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkom en mededelingen

Dienst van de voorbereiding

Stilte, bemoediging en groet

Lied 217: 1, 2 (De dag gaat open voor het woord des Heren)

Gebed op de drempel en om Gods ontferming

Lied 217: 4, 5 (vervolg)

Dienst van het Woord

Moment met de kinderen

Gebed om de Geest: Lied 333 (Kom, Geest van God)

Schriftlezing: Jeremia 1: 1-3 (NBV21)

Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, afkomstig uit een priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin. De HEER richtte zich tot hem in het dertiende jaar dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. Ook sprak Hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna, tot het einde van het elfde regeringsjaar van Sedekia, de zoon van Josia. In de vijfde maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap weggevoerd.

Lied 177: 1, 2, 3, 5 (Daar komt de man uit Anatot)

Schriftlezing: Marcus 1: 40-45 (NBV21)

In heel Galilea verkondigde Hij het goede nieuws in de synagogen en dreef Hij demonen uit. Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als U wilt, kunt U mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven.' Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer

openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.

Lied 530: 1, 2, 3 (De Geest des Heren is op hem)

Overweging

Lied 831: 1 en 9 + telkens refrein (Gestuurd op wegen ongedacht)

De kinderen komen ondertussen terug uit de kindernevendienst

Viering van de Maaltijd van de Heer

Inzameling van de gaven

(Korte) inleiding op de Maaltijd van de Heer

Lied 343: 1, 2, 3, 4 (Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt)

Tafelgebed

V: De Heer is met jullie

Allen: De Heer zal je bewaren

V: Hef jullie harten omhoog

Allen: We hebben ons hart bij de Heer

V: Laat ons de Heer, onze God, danken.

Allen: Het is goed om onze lof en dank aan God te geven

Vervolg tafelgebed... uitlopend in:

V: en daarom zingen we u toe:

Lied 985: 1, 3 (Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven)

Vervolg tafelgebed... Instellingswoorden, Onze Vader

Nodiging, delen van brood en wijn

Tijdens de maaltijd v/d Heer klinkt orgelspel

Zending en zegen

Slotlied 838: 1, 3, 4 (O grote God die liefde zijt)

Zegen

Gezongen amen