

Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezeling-Eversdijk op 31 Maart 2024 – Paasmorgen

Voorganger: ds. Douwe de Roest

Muzikale medewerking: Arjo Gouw (Orgel), Gijsbert Landegent en Gerard Kooiker (Trompet)

De dienst wordt ook online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld deze verkorte link naar onze pagina: <https://shorturl.at/iNR36>

Orde van dienst

Orgelspel voorafgaand aan de dienst

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkom en mededelingen

Dienst van de voorbereiding

Stilte, bemoediging en groet

Lied 600: 1, 3, 4, 5 (Licht, ontloken aan het donker)

(Een paar inleidende woorden, o.a. over het bloemstuk)

Gebed om Gods ontferming

Lied 632: 1, 2, 3 (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven)

Dienst van het Woord

Moment met de kinderen

Projectlied: "Veertig dagen duurt de reis", couplet 7 + refrein (Melodie lied 539)

Gebed om de Geest

Schriftlezing: Jeremia 33: 1-11 (NBV21)

De HEER richtte zich voor de tweede maal tot Jeremia, die nog steeds in het kwartier van de paleiswacht gevangenzat: 'Dit zegt de HEER, die alles beschikt heeft en volbrengt wat Hij zich voorgenomen heeft, wiens naam is HEER: Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn. Dit zegt de HEER, de God van Israël, over de huizen van deze stad en het paleis van de koningen van Juda, die worden afgebroken om een bolwerk op te werpen tegen de bestormingsdammen en het aanvalsgeweld: In de strijd tegen de Chaldeeën zullen hun ruïnes gevuld worden met de lijken van hen die Ik in mijn grote woede heb gedood, omdat Ik mij van deze stad heb afgewend vanwege al het kwaad dat de inwoners hebben gedaan. Toch zal Ik de wonden van de stad helen en haar genezen, Ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed. Ik breng een keer in het lot van Juda en Israël en maak ze weer tot het volk van vroeger. Ik zal het volk reinigen van alle wandaden waarmee het tegen Mij gezondigd heeft. Ik zal het alle wandaden vergeven waarmee het willens en wetens tegen Mij gezondigd heeft. Jeruzalem zal Mij weer vreugde geven en Mij lof en roem brengen bij alle volken op aarde. Die zullen horen hoeveel geluk en voorspoed Ik Jeruzalem schenk, en huiveren van ontzag. Dit zegt de HEER: Jullie zeggen over dit land dat het een woestijn is, dat er mens noch dier meer leeft. Maar in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem, die nu verwoest zijn, waar mens noch dier meer leeft, zullen vreugdezangen

klinken, zullen bruid en bruidegom hun lied zingen, zal te horen zijn: "Loof de HEER van de hemelse machten, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw." Er zullen dankoffers naar de tempel van de HEER worden gebracht, want Ik keer het lot van Juda ten goede en maak het weer als vroeger – zegt de HEER.

Lied "Daar juicht een toon" vers 1, Lied 637: 2, 3, 4 (O vlam van Pasen)

Schriftlezing: Marcus 16: 1-8 (NBV21)

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: 'Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf weggrollen?' Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: 'Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: "Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd."' Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Luisterlied: "Altijd weer licht" (Matthijn Buwalda)

Overweging

Lied 608: 1, 2, 3 (De steppe zal bloeien)

(De kinderen komen tijdens dit lied terug uit de kindernevendienst)

Dienst van gaven en gebeden

(Evt. pastorale mededelingen)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Luisterlied bij inzameling "Een nieuwe dag begint" (Schrijvers v. Gerechtigheid)

Zending en zegen

Lied "Vier vandaag een nieuw begin" (Melodie lied 624)

Zegen

Gezongen amen

Lied 634: 1, 2 (U zij de glorie)

Tekst "Daar juicht een toon" (1) en "O vlam van Pasen" (2, 3, 4)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem:
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

De Vader laat niet in het graf
Zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond
Het loopt als vuur de wereld rond.

De oude nacht voorgoed gedood
De toekomst kleurt de morgen rood;
Ziehier hoe God vergevend is
En hoe zijn levend is.

Ziehier het licht van lange duur
Ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
O Vlam van Pasen steek ons aan,
De Heer is waarlijk opgestaan!

Tekst "Vier vandaag een nieuw begin" (Melodie lied 624)

Vier vandaag een nieuw begin, halleluja!
Opgewekt het leven in, halleluja!
Durf te zien hoe ochtend daagt, halleluja!
nacht en duisternis verjaagt, halleluja!

Kijk, het jonge groen ontspruit, halleluja!
Leven breekt in kleuren uit, halleluja!
Dood heeft niet het laatste woord, halleluja!
Hoop ontkiemt en plant zich voort, halleluja!

Door het diepste dal gegaan, halleluja!
is Gods Licht weer opgestaan, halleluja!
Mens, geloof wat je niet ziet, halleluja!
Sta dan op en zing dit lied, halleluja!

Tekst "Een nieuwe dag begint" (Schrijvers voor gerechtigheid)

De aarde draait de zon komt op Een nieuwe dag begint
De hemel kleurt een vogel zingt Een nieuwe dag begint
Heer U geeft uw zegen U geeft ons nieuwe kracht
om te leven voor uw wereld deze dag

Refrein: God van leven U bent bij ons
Heel de aarde is uw heiligdom
Het werk dat U begonnen bent laat U nooit meer los
Heer hier zijn wij werk in ons

De regen valt het water stroomt Een nieuwe dag begint
De bloesem bloeit het leven wint Een nieuwe dag begint
Heer U geeft uw zegen U geeft ons nieuwe kracht
om te leven voor uw wereld deze dag

Refrein:

Onze handen zijn geopend
vul ze met uw zegen
uw zegen voor de wereld
en alles komt tot leven

Onze handen zijn geopend
vul ze met uw zegen
uw zegen voor de wereld
en alles komt tot leven

Refrein:

God van leven U bent bij ons
Heel de aarde is uw heiligdom
Het werk dat U begonnen bent laat U nooit meer los
Heer hier zijn wij werk in ons

Tekst "Altijd weer licht"

Weer zo'n kruispunt in mijn leven
Waar de lantarenpaal kapot is
Ik zie geen hand voor ogen
Het lijkt wel of het een complot is
Want dit is niet de eerste keer
Dat ik me afvraag waar ben ik nu weer
Dat het donkerder is dan ooit tevoren
En juist dan heb ik het nodig om opnieuw te horen

Refrein:

Tot nu toe werd het altijd weer licht
Het donker kwam het zag en het verloor z'n grip
En ik geloof dat dat ook straks weer zo is
Want tot nu toe werd het altijd weer licht
(Tot nu toe werd het altijd weer licht)

En achteraf denk je ik wist het
Ik heb het altijd al geweten
Maar als het erop aankomt
Ben je het plotseling vergeten
Je kijkt voor hoop toch vaak vooruit
Maar in 't verleden heeft ze ook een huis

Ze houdt zich schuil in eeuwenoude woorden
Gelukkig als je luistert en haar stem kunt horen

Refreintekst (2x)

En misschien is de wens hier wel de vader
Van een prachtige een prachtige gedachte
Maar wat is er in hemelsnaam op tegen
Om het goede te verwachten
Om het goede te verwachten

Refreintekst 2x)

Tot nu toe werd het altijd weer licht
Tot nu toe werd het altijd weer licht