

Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezeling-Eversdijk op 19 mei 2024 – Pinksteren en afscheid / bevestiging van ambtsdragers / taakdragers en wijkassistenten

Voorganger: ds. Douwe de Roest

Muzikale medewerking: Wilma Mieras (Orgel / piano).

Aftredende ambtsdragers: Mieke Vleugel (ouderling, communicatie), Anneke Kole-Burger (pastoraal ouderling, Joop Visee (ouderling-kerkrentmeester, voorzitter v/h CvK), Quinten van de Vrie (diaken), Willemien Moelker (diaken). Martin Kuper gaat na vier jaar ouderling-kerkrentmeester verder als gewoon lid (niet-ouderling) van het college van kerkrentmeesters.

Te bevestigen nieuwe ambtsdragers: Bram Wesdorp (ouderling-kerkrentmeester en voorzitter v/h CvK) en Lizette de Jonge (diaken). Over enkele weken zal Annet van Riet worden bevestigd als diaken, zij kan i.v.m. eerder geplande reis niet aanwezig zijn.

Aftredende pastoraal wijkassistenten: Roelien Dalemans (boven 75), François Overdulve (boven 75). Pastoraal wijkassistenten die een nieuwe termijn ingaan: Dicky van Dijk (boven 75), Tanja Colijn (boven 75), Irma Loomans (boven 75), Ria van Asselt (boven 75). Pastoraal wijkassistenten die een gelofte afleggen: Hennie van der Schoor (boven 75)

Binnen het college voor kerkrentmeesters neemt Han Kruijsse afscheid en wordt Roel Maljaars zijn opvolger. De preekvoorziening voor onze gemeente is jarenlang geregeld door Wijnie Nauta en Marieke Burger volgt haar op. Bij deze specifieke wisselingen, die dicht tegen het kerkenraadswork aanzitten, staan we eveneens dankbaar stil.

De dienst wordt ook online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld deze link naar onze pagina: <https://shorturl.at/iNR36>

Orgelspel voorafgaand aan de dienst

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkom en mededelingen

Dienst van de voorbereiding

Stilte, bemoediging en groet

Lied 683: 1, 2, 4 ('t Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest)

Een paar inleidende woorden

Gebed om Gods ontferming / om Gods Geest

Lied 672: 1, 3, 6 (Komt laat ons deze dag)

Dienst van het Woord

Moment met de kinderen

Luisterlied "Handen uit de mouwen" (Opw. Kids 275)

De kinderen gaan naar de KND

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 (NBV21)

[1] Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. [2] Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. [3] Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, [4] en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. [5] In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. [6] Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. [7] Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? [8] Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? [9] Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, [10] Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, [11] en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' [12] Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?' [13] Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'

Lied 682: 1, 2 (Dit is het wonder: de kracht van de Geest)

Schriftlezing: Romeinen 8: 22-27 (NBV21)

[22] Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. [23] En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. [24] In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? [25] Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. [26] En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. [27] God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil.

Lied 675: 1, 2 (Geest van hierboven)

Overweging

Luisterlied "Als de liefde maar blijft winnen" (Daniel Lohuës)

(De kinderen komen tijdens dit lied terug uit de kindernevendienst)

Dienst van afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers en wijkassistenten

Korte inleiding afscheid en bevestiging ambtsdragers / wijkassistenten

Woorden van dank voor aftredend ambtsdragers / wijkassistenten – door Ruben

Lied: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Voorstellen van wie bevestigd worden / een gelofte afleggen

Gelofte en verbinding van ambtsdragers

Lied voor de bevestiging: 685: 1, 2, 3, 5 (Geest van God, zo vol van liefde)

Bevestiging en handoplegging

Gelofte van geheimhouding (wijkassistenten en lid v/d CvK)

Verwelkoming door de gemeente

Gemeente, wij zijn met elkaar verbonden door Gods trouw. Wij leven door de inspiratie van zijn Geest en vormen één lichaam waarvan Christus het hoofd is. Beloven jullie om onze ambtsdragers en wijkassistenten te dragen in hun ambt en taak met jullie liefde en geloof, voor hen te bidden en met hen mee te werken in hun dienst aan God, aan deze gemeente en aan de samenleving?

Antwoord: Ja, dat beloven wij.

Lied 119A: 1, 4 (Uw woord omvat mijn leven)

Dienst van gaven en gebeden

(Evt. Pastorale mededelingen), dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zending en zegen

Lied 423: 1, 2, 3 (Nu wij uiteengaan vragen wij God)

Zegen

Gezongen amen

Liedtekst "Handen uit de mouwen" (Opw. Kids 275, Marcel & Lydia Zimmer)

Refrein:

Wij prijzen U met de handen in de lucht
en prijzen U met de handen uit de mouwen.
Door wat we zeggen en wat we doen
met heel ons hebben en houden.

Wij prijzen U met de handen in de lucht
en prijzen U met de handen uit de mouwen.
Zo willen wij in woord en daad
laten zien dat we van U houden.

Je kunt zeggen dat je christen bent,
maar het is één grote flop
wanneer jij niks voor een ander doet,
echt, dan slaat het nergens op.

Refrein

Als er iemand is die honger lijdt
en geen kleren heeft of geld.
Je wenst 'm sterkte maar geeft 'm niks,
dan heb je hem teleurgesteld.

Refrein

Je moet helpen waar je helpen kunt
en er voor een ander zijn.
'Geloof alleen' stelt niet veel voor,
het is nep en schone schijn.

Refrein

Zo willen wij in woord en daad
laten zien dat we van U houden.

Liedtekst "Zolang de liefde maar blijft winnen" (Daniël Lohuës)

Zolang de oostenwind blijft waaien,
zullen de bladeren blijven vallen.
zolang de boeren blijven zaaien,
zal de molen blijven draaien

Zolang de zon maar blijft schijnen,
komen de bloemen uit de knop.
En als de kippen blijven leggen,
komen er kuikens uit de dop

Zolang het vuur zal blijven branden,
schieten vonken naar de sterren.
Zolang de zee rolt op de stranden,
en er werk komt uit de handen

Zolang de kinderen blijven zingen,
en alles gaat zoals het moet.
En als de liefde maar blijft winnen,
komt het allemaal wel goed

Zolang de lente maar blijft komen,
dan de zomer, dan de herfst.
En als de winter maar blijft dromen,
van nieuwe bladeren aan de bomen.

Zolang de maan maar blijft zorgen,
Voor zilveren licht en eb en vloed.
En als de liefde maar blijft winnen,
komt het allemaal wel goed